

Det är en kamp för överlevnad

Handianismen anser att det nuvarande samhället är byggt på olika förtryck, dessa är grundade på kön, ras, klass, handikapp, ålder och art. Vår värld, natur, vi själva och djuren är bräckliga ting. Detta resulterar i att vi på denna jord i siningen är handikappade i vår existens.

"Den stora händelsen under 1900-talet har varit att den revolutionära rörelsen har övergivit frihetens värden, att den frihetliga socialismen har försvagats i förhållande till den cesariska och militaristiska socialismen. Därmed har ett stort hopp försvunnit ur världen och ersatts av en djup känsla av tomhet hos dem som längtar efter frihet..."

Albert Camus

Med detta citat vill jag lurka upp en gammal dörr av vidskepelse, smärta och svek.

Vad är det Camus, menar med dessa ord? Det han vill belysa är det faktum att vi i sanningen är splittrade, och att vänstern har drabbats av ett nederlag. Ett nederlag, men inte mot våra fiender utan mot oss själva. I dag så förenar vi oss i många frågor, men vi använder oss inte av vänsterns fulla kraft. Dagens värld är erövrade av fascister, kapitalister och andra kontrarevolutionärer.

Om, vi inte inom vänstern biter ihop för att glömma de gamla bråken inom vänstern och samlar oss så kommer kohandeln fortsätta tills varje människas liv gått i spillror. Hur ska vi kunna göra det? Jo, med den autonoma kampen och med öppet sinne för H:et som legat och väntat på kärlek och vänskap, från sin mor och far; den radikala vänstern. Vad är då detta?

Handianismen är ett försök att samla den splittrade vänstern, som tyvärr i dag ser för många fiender bland sina egna. Därför måste vi glömma gammalt groll från 1800-talet som det är upp till oss att lösa. Vi inom vänstern behöver, som Handianismen förklarar, bli blind och gå tillbaka till fosterstadiet där vi endast ser det vi måste se. Vad är det då vi ska se?

Vilka våra verkliga fiender är och vad det är som våra olika sakfrågor inom vänstern har gemensamt? Jo, det är kampen mot allt förtryck som är det gemensamma, förtrycket som våldtar själva kärna till allt levande på denna jord.

Finns det bara tre förtryck?

I dag räknar vänstern i grunden enbart med tre sorters grundläggande förtryck. Förtryck baserat på klass, ras och kön. Visst dessa är viktiga, men tyvärr finns det en svag länk i denna teori. Jaha, var finner vi denna brist då? Jo, det är att teoretikerna utelämnar tre viktiga beståndsdelar i förtryckets helhet. Om vi inte tar till oss dessa förtryck kommer vi aldrig kunna nedkämpa förtryckens bittra stormar; vi kommer för evigt fumla runt utan att se de demoner som vi ständigt ligger i fejd med.

Vilka är dessa förtryck som vi har glömt? Enligt Handianismen är dessa förtrycken mot handikappade, barn och djur. Vi måste belysa dessa för att mer fundamentalt se och förstå de förtrycken som vi gemensamt kämpar mot för att överleva. Om vi inte lägger till dessa förtryck i vår revolutionära teori kommer högern ständigt utnyttja denna okunskap och självförnekelse.

Och vi kommer i slutändan bli överkörda av den färglösa högern som lockar med sina meningslösa lösningar för mänskligheten, vilket i sin tur kommer att leda till den totala förstörelsen av mänskligheten; eftersom vi inte insåg att försvaret inte var samlat.

Vi har ju redan bevittnat hur konsekvenserna kan te sig när detta händer, splittringen mellan anarkister och kommunister som högern effektivt utnyttjade för att få vänstern att imploderas. Vi har ännu inte hämtat oss från detta hårda slag mot våra grundvallar, därför är det viktigt att vi inte faller i samma fälla igen; genom att inte ta med alla samtliga förtryck och kämpa utifrån det. Kan Handianismen få vänstern att fulländas och bli den knuta knäven vars mål är att krossa kontrarevolutionen? Ja, därför att utan att ta ställning och sätta olika värden på förtrycken, så är alla som befinner sig på förtryckarens "hit-lista" på ett eller annat sätt handikappade i sina situationer i förhållande till sina förtryckare.

Behövs det en ny -ism? Både ja och nej, vi behöver inte en auktoritär men för mänskligheten behöver vi en som utvecklar de mänskliga värdena radikalt. Och jag menar på alla plan, även mot djuren måste vårt medvetande bli humant. Att bura in någon eller att testa mediciner på någon utan deras medgivande är inte ett sätt att behandla en broder eller syster. I dag ser vi att det som värderas ej är den mänskliga aspekten på livet utan den artificiella mänskligheten. Vi utarmar vårt samhälle i stället för att utveckla det. Hmm, så behovet kanske finns ändå? Ja det finns verkligen ett behov av Handianismen därför att dagens politiker, maktthavare, byråkrater, företag och andra faktorer som tillsammans bidrar till att skapa ett

gigantiska slagfält på jorden. Dessa ser sig själva, mänskligheten och jorden som odödliga och osårbara. Men sanningen är annorlunda därför att på grund av denna sjuka föreställning om vår överlägsenhet så håller vi och naturen faktiskt på att dö ut.

Därför måste vi alla få ett Handianistiskt medvetande som säger att vi alla är handikappade eftersom vi som enskilda människor och i kollektivet behöver andra för att utvecklas. Om inte så kommer nästa generation och resten av de barn som föds vakna upp i en borttynad värld. Människan och naturen, är bräckliga ting som faktiskt är handikappade. När du är handikappad så skapar du hjälpmedel. Vad har vi då gjort för hjälpmedel till jorden eller till själlösa människor?

Vem ger någon rätt att förtrycka ett "naturtillstånd"?

Från begynnelsen av människans liv på jorden har de handikappade fått kämpa för att överleva. Trots att de "friska" har gjort allt för att rensa ut de "sjuka" så har denna grupp alltid funnits kvar. Även att det är enligt många är mot naturen att handikappade ska överleva så har denna grupp gjort det. Varför? Jo, det kan man svara med ett talesätt "Naturen hittar alltid sin väg". Självt håller jag inte med om att handikapp är mot naturen, utan de är en del av det unika som symboliserar dynamiken i just naturen.

Handikapp är en av de många "naturtillstånden" som verkar och existerar synligt eller osynligt bland oss människor och djur. Men detta innebär inte att det är ett "naturtillstånd" när en person trampar på en landmina, och blir handikappad på grund av detta. Då pratar vi om annat, då är det inte frågan om något som är skapat av naturen. Utan då är det människan själv, som använder handikappet som ett förtryck mot varandra. Och om detta händer så bidrar man endast till att människan ser handikapp som ett straff eller som något som skadar människan, vilket i sin tur leder till förakt mot de övriga handikappade. Alla handikapp som är skapade av människan, genom ondska eller illvilja måste minska. Vi tjänar inget på att skapa "falska" handikappade, genom till exempel krig, trafikolyckor och andra katastrofer. Ingen förtjänar att till exempel genom krig bli handikappad mot sin vilja.

Ett argument vi ständigt får höra är att handikappade har fortlevt på grund av "friskas" välvilja. Ja, så alla mänskliga behov som tryggas och ges är på grund av någons välvilja? Då kan man ju säga att alla är troende. Va, vad menar du? Jo, om det är självklart att behoven ska bejakas och vi själva inte vet varför, så blir allt en "högre makt"; som Gud! Det fundamentala i denna fråga kretsar inte runt att det handlar om välvilja, utan att människan i botten av sin själ vill ge varje människa möjlighet att leva, att vara, att andas, att utveckla sig. Detta är ett bevis på att människans rätta natur ligger i att dela med sig och att människan är ett av de mest sociala av djuren som vandrar på denna jord.

Denna insikt kommer resultera att alla politiska och sociala riktningar som styr mänskligheten bort från dessa faktum är, falska och fördärvar oss människor till främlingar för det som är vår natur; det mänskliga. Handianismen är ett måste! Därför att den enda grupp i samhället som ännu inte har åberopat sin politiska rätt och makt är de handikappade. I "brevet till det Amerikanska folket" skriver Zapatisternas ledare Marcos angående kampen för frihet i Mexiko att mexikanerna behöver "(...) höja den universiella flaggan av demokrati, frihet och rättvisa (...)" och denna insikt måste även de handikappade i världen göra. Faktum är att för de handikappade är det ingen kamp för rättvisa utan en kamp för överlevnad. I realitet angriper nämligen samhället de handikappade på alla plan, fascismen mot de handikappade är den enda accepterade fascismen som bedrivs i dag. Diskrimineringen och föraktet tär på de handikappades själ, varför ska man driva handikappade till vanvett och maktlöshet.

Jag varnar dagens samhälle, driver ni oss handikappade längre så kommer vi att försvara oss. I dag så har det globala samhället i tysthet förklarat krig mot oss handikappade, de enda som ännu inte förstått att vi är i "krigstillstånd" är vi själva. Men, det behöver inte gå längre därför är Handianismen så väsentlig för världen och samhället. Vi vill inte ha krig för att vi kräver det som är allas rätt, att få vara människor. Handianismen är för mänskligheten! Handianismen är även de handikappades plattform för att kräva tillbaka det som en gång stulits från dem demokrati, frihet och rättvisa.

Att förneka den politiska självrespekten och utvecklande för de handikappade; är ren och skär fascism!

Mr Spawn
Medlem från AH-Gruppen Stockholm
(Anarkism-Handianism)

Skriven 1998-11-20